

**PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

VRIJDAG 24 OCTOBER 1879

**Ingezonden stuk.**

*Mijnheer de redacteur!*

Sedert eenige dagen doet hier een zonderling verhaal de ronde ten opzichte van de middelen, welke al worden aangewend om het getal leerlingen op de Chr. nat. school te dezer plaatse tot eene kunstmatige hoogte op te drijven. Bedoeld verhaal scheen me in den beginne te zonderling, dan dat ik er ook maar eenigszins geloof aan wilde slaan, doch het werd me zoo vele malen opgedischt, dat mijn ongelooft langzamerhand begon te wankelen. 'k Besloot toen u te verzoeken me eenige ruimte in uw blad te willen afstaan, wijl dan misschien de volle waarheid aan den dag zal komen omtrent eene handelwijze, die, is ze niet schromelijk overdreven voorgesteld, m.i. een blaam werpt op de diaconie der Ned. Herv. gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen. Geene antipathie tegen dit collegie noopt me meerdere publiciteit te geven aan 't geen zou zijn voorgevallen; 'k hoop van harte, dat men zich schoon zal kunnen wasschen van de aangewreven smet. Is de diaconie onschuldig, heeft men feiten verdraaid of is eene lastertong aan 't woord geweest; men toone het aan en – den kerkeraad is een grootere dienst bewezen dan wanneer men het praatje eenvoudig dood wilde zwijgen.

'k Deel natuurlijk alles onder reserve mede: oog- of hoorgetuige ben ik niet geweest.

En dan nu ter zake.

Eenige weken geleden overleed alhier de kleermaker *E.*, nalaten eene zwangere vrouw en 5 zeer jonge kinderen. De weduwe verkeerde alras in zóó benarde omstandigheden, dat het haar onmogelijk viel in de behoeften van haar talrijk kroost te voorzien. Ze zag zich dus genoodzaakt bij de diaconie der Ned. Herv. gemeente ondersteuning te vragen, welke haar ten slotte werd toegestaan, *mits ze hare kinderen van de openbare school wilde nemen om ze te zenden naar die voor Christelijk nationaal onderwijs.* De arme vrouw nam voorshands nog geen besluit, besliste voorstandster als ze was van het onderwijs, zooals dit op de openbare school wordt gegeven. Door den nood gedrongen zou ze zich echter hebben moeten onderwerpen aan de haar gestelde voorwaarden indien het gebeurde niet ruchtbaar was geworden. Eenige personen, ten eerste gegriefd door de brutale proselietenjagt, beloofden nu aan de weduwe eene voldoende ondersteuning en maakten haar dus onafhankelijk van lieden, die zóó slecht hunne roeping begrepen, dat ze aan eene ongelukkige de keuze lieten tusschen broodsgebrek en verkrachting van haar geweten.

Zóó wordt gesproken van de diaconie der Nederl. Herv. gem. te Hijkersmilde en Kloosterveen, eene diaconie, die behoort tot eene partij, welke meent te mogen klagen over geweld, dat door de wetten van den staat aan de consciënties zou worden gepleegd!

“Regt voor allen” heet de leuze te zijn der confessioneelen en ze zouden zich op zoo schaamteloze wijze vergrijpen aan het regt eener vrouw, die brood moet vragen voor haar ongelukkig, vaderloos gezin!

Nog eens: is de diaconie onschuldig aan het haar ten laste gelegde feit, zij bewijze het en voorkome aldus, dat ze met minachting wordt aangezien door allen, die elke overtuiging, dus ook die van den arme eerbiedigen.

Moge 't blijken, dat een misverstand de gemoederen alhier in beroering heeft gebragt!

Dankende voor de plaatsing,

UEd. dw. dr.,  
X.....x.

Hoogersmilde en Kloosterveen, 23 Oct.

**PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

MAANDAG 27 OCTOBER 1879

HET BESTUUR VAN HET VEENSCHAP

“de Zeven Blokken”

TE SMILDE

brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de **BEGROOTING voor 1889** in *DE NIEUWE VEENHOOP* ter inzage zal liggen van af 29 October tot en met 6 November a.s.

H.P. SICKENS, voorzitter.  
S.A. HULST, Secretaris.